

SCI macerası, AKD yapılanması ve uyuyan yılanın kuyruğu

On SCI adventure, restructuring of AKD and sleeping snake's tail

Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin kuruluş ve yayın hazırlığı ile organizasyonu 2000 yılında, nerede ise bir yıl süren bir uğraş gerektirmişti. Bu dergiyi çıkarırken hedef tabii ki Dünya'nın en iyi kardiyoloji dergisi olmalıydı; aynıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1970 yılında ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (şimdi Eskişehir Osman-gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi) olduğu gibi. Önüme koyduğum tavşanın hedefleri ve hızı onu kovalayanların erişemeyeceği bir ütopye. Ne var ki, o olmasa ben, ekip arkadaşlarım ve kliniğim mevcut konu, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde yuvarlanıp giderdik. O tavşana yetişmek ve o hızı tutturmak her yarışçının ideali: O hız olmasa da, ona yakın olabilmek rekor kırmayı sağlar: SCIE.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi projelendirilmesinde arkadaşlarla önümüze koyduğumuz hazırlık metninde hekimlik sanatı ve kardiyoloji bilimine yayın yolu ile katkı sağlayarak, bunu insanların sağlığında kullanabilmek önde gelen amacımız olarak belirtilmişti. Kardiyolojinin çeşitli alanlarındaki gelişmeleri, yeni doğruları ve ciddi uyarıları ortaya koyan bilgileri kardiyologlara ve ilgili hekimlere aktarmak; klinik hekimlikle doğrudan ilgili olmayan tıp bilgilerini, halk sağlığındaki düzenlemeleri, hatta benim kaleme aldığım yazılardaki açık-kapalı politik görüşleri, sanatsal ve kültürel bakışları kapsayan bir dergi olarak tasarlanan AKD yardımcı editörlerin ve editörüm tarafından da ciddi şekilde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede en önemli katkının editöre mektuplarca oluşturulduğuna ise şüphe yoktur.

Derginin temelini tüm üst düzey dergilerde olduğu gibi orijinal araştırmalar ve kurallaşmış konuları içeren derlemeler oluşturmaktadır. Ne var ki bu derlemelerin, ötürleri tarafından yazılması gerekir. Geçen yıllarda ise tıp dördüncü sınıf talebesinin derleme yollama arzusunu bize bildirmesi, konunun pek hafife alındığını anlatan çok güzel bir örnekti. Ülkemizde ya da ülke dışında ise; ötürlere böyle bir derlemeyi AKD için yazdırabilmek çok güç olmuştur. Franz Messerli'nin derlemesi ise yalnızca dostluk puanı ile sağlanabilmişti. Doğal olarak hakemlerin emekleri karşılığı ücret almadıkları gibi, bu derleme yazarları da yalnızca onur bedeline bu çabayı göstermektedirler. Yakınlarda, reddedilen derlemeler dolayısıyla ciddi olumsuz eleştiriler beklediğim için konu böylesine uzadı. Yoksa, JAMA'nın bile "Contributing Writer"lara küçük bir ücret ödediğini biliyorum.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nde basılan yazılar çok özel bir itina ve çaba ile elenerek seçilmektedir. NEJM %8 kabul oranı ile çalışırken, Editor-in-Chief'i zaten eline gelenlerin %20'sini hiçbir işleme koymadan iade eder. Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin kalıcı standartları yoktur; değişen ve gelişen standartları vardır. Önce Index Medicus, sonra SCIE düzeyi dolayısıyla mevcut sekreteryamızı kaldırmakta zorluk çektiği bir yazı-kargo akışı oluştu. Bir de bunun üstüne Baş Editör ofis asistanlarından Aygün Karauç Hanımın sosyal ve medeni durumundaki olası değişiklikler dolayısıyla ile MEB'na tayini, yükümüzün ne kadar ağırlaştığını size çok iyi anlatacaktır.

Yazıların reddedilmesinde birkaç neden ön plana çıkmaktadır: konunun kardiyologların ilgi alanında olmaması; çok işlenmiş ve incelenmiş, bilinen bir konunun kardiyolojiye ek yarar sağlamayacağı, son olarak da temeli, hipotezi, yöntemi ve sonuçları ile bilimsel kuruşurlu olması. Netice olarak; klinik kararlarımızı etkileyecek bilgi üretilmiş midir? Çalışma niteliği hangi düzeydedir ve ne gibi yenilikler getirmektedir? Bu sorulara cevap verebilen yazıların basım önceliği doğmaktadır. Karar veren hakemlerin "evet" ya da "hayır" gibi tek kelimeye sığdırdıkları görüşlerinin ciddiye alınmaması dolayısıyla Editör, yardımcıları ve danışmanlar arasında yazıların birkaç defa dönmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bu sayımıza yetişmeyen, dublikasyon konusunda tartışmalı iki yazımızı ileride değerlendireceğiz. Buna temel olması açısından COPE (Committee on Publication Ethics) periyodik toplantılarından iki örneği size sayfalarımız arasında sunuyoruz. Düzenli olarak hazırlayacağımız bu sayfa için gerekli izin yazılı olarak alınmıştır. Editörlerimizden ayrıca ilgili sorunları için bu kısmı kullanmalarını öneririm.

Haziran sonunda, International Society of Electrocardiology'nin 34. ve International Symposium on Vectorcardiography'nin 48. uluslararası toplantıları İstanbul Hilton Convention Center'da çok başarılı bir şekilde yapıldı. Bunu düzenleyen ve üstlenen sayın Prof. Dr. Bülent Görenek'i candan kutlamamız gerekir. Böylesine büyük bir organizasyonu tüm dostların desteği ile en iyi ve bizi onurlandıracak düzeyde gerçekleştirdi. Kıvanç duyuyoruz.

Doktor Ljuba Bacharova'nın önderliğinde Türkiye'de ikincisi yapılan TÜBİTAK destekli ve patronajındaki "Scientific Summer School in TURKEY" (SSSIT), 1-5 Temmuz'da, yurtdışı ve ülkemizden birçok hekimin öğretici ve öğrenciliğinde Klassis Golf Otel-Silivri'de yapıldı. Çalıştay düzeninde; bir araştırma hipotezinin seçilmesi, projelendirilmesi, temeli-yöntemi tartışması ve en önemlisi "yazılarak bir dergiye gönderilme esasları" temelinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Journal of Electrocardiology, Croatian Medical Journal, Anatolian Journal of Cardiology ve International Society of Electrocardiology'nin sorumluluğunda düzenlenen bu çalışmanın Türkiye ayağı sorumlusu Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva idi: Teşekkürlerimle.

Stabil koroner arter plağının kritik darlığa varması ile oluşan stabil efor anjinine PTCA ya da stent ile girişimde bulunmak "uyuyan yılanın kuyruğuna basmak"tır. Bunu bizim invazivcilere yıllardır söylesem de nafi. Şimdi "COURAGE" çalışması sonuçları ve onu destekleyen yazılar ne kadara kadar haklı olduğumu yakında gösterecektir. Arkasından statin ve düşük LDL ne kadar kanser yapar, ne kadar önler, sorusu geliyor.

Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye