

Hikâyenin ikinci bölümü: Ne olacak bu Türkiye'nin hali?

Second part of the story: What will Turkey's situation become?

Nihayet uzun soluklu bir gayret ve bekleyişten sonra Thomson Scientific; Thomson Reuters (önceki adı ile Thomson-Gale ya da bilinen ismi ile Science Citation Index) beklenen mektubunu 24 Nisan 2008'de yayıncımız Sayın İbrahim Kara'ya yolladı. İlk müjdemizi alışımızın üzerinden bir yıla yakın zaman geçmişti. Mektupta Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin "Science Citation Index Expanded (Sci Search) ve Journal Citation Reports/Science Edition'da 2007 yılı, 7. cilt ve birinci sayısından başlamak üzere indekslendiği ve özetlerinin alınacağı bildirildi. Müjdemizi ilk aldığımız 15 Mayıs 2007 saat 23:55'den itibaren yaptığımız ilk muhasebe; Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin yönetsel, bilimsel ve şekilselliğini nasıl daha da üst düzeye çıkarabiliriz? Bunun için çok çalışmak, kardiyolojideki bilgileri çok daha fazla izleyip, doğrusunu-yanlışını elemek, tarafsız olabilmek ve gelen yazıların hızla sonuçlanması için yeni düzenlemeler yapmak

Bizim penceremizden olay çok bunalıcı ve uzun soluklu olmakla birlikte yazarlarımız penceresinden başka bir değerlendirme görülüyor: Yazımız ne zaman SCIE'da indekslendi diyebiliriz? Dosyamıza nasıl yazalım, vs. vs. Okuyucuların bir kısmı ise; dosyamızda Anadolu Kardiyoloji Dergisi'ni ulusal mı yoksa uluslar arası sıralamaya mı koyalım, sorusunu yöneltiyorlardı. Bunlar da böylece cevaplandı.

Her zaman ki gibi, önde gelen yüksek etkinlikteki kardiyoloji dergilerinin kapağından itibaren, ilanlar dâhil, sayfalarını, içeriğini, sorunlarını ve cevap ile görüşlerini, kendi gözümle ve penceremden değerlendirdim. Bir kısmı hem sunum, hem de içerik açısından birkaç yıl aralarla ciddi değişimler göstermekte, bir kısmı da değişen kardiyoloji sorunlarına göre kendilerine farklı hedefler seçmekte. Bütün bunların dışında en önemli gözlemim bu kardiyoloji dergilerinin çoğu hedef okuyucu kitlesi ve onlara sunacakları yazılar konusunda net bir yol tutturamadıklarıdır. Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin her seviyedeki sorumlusu, bana sık sık "Şunları basalım, bunları basmayalım" ya da "pratisyen bunu seçer, bunu okumaz", hatta "Anadolu Kardiyoloji Dergisi'ni kim okumalı" konusunu gündeme getirirler. Hedef belli ise kuralları da bellidir; SCI ise, onun kuralları geçerlidir. Bu kurallar yazılı değildir ama kardiyoloji bilimi ile ciddi ilişkide olan kişiler, bilim üretenler, akademik düzeyde düşününlerin SCI'yı örnek alabilecekleri gerçektir.

Yukarıdaki değerlendirmemden sonrası ise biraz buruk; bu dergilerin içinde Türkiye'de araştırmacı ve bilim adamı olarak görevli hiçbir arkadaşım yayın kurulunda yok. Sizler bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Politik, sosyolojik, tarihsel ve belki de kulüpçülük gibi kolay cevapları bir tarafa bırakırsak, tek bir cevap kalıyor "Gönül". Bir yerlere seçilmekte klik, hizip, oy hedefi ya da "borçlanma,

vefakarlık" gibi çok daha acı, sıkıcı gerçekler geçerli olmakta ama, yayın kurulunda neden yukarıdaki maharetimizi gösteremiyoruz. Çünkü adama sorarlar; bu konularda eteğindeki taşları dökünce boş sözlerden geriye ne kalıyor?

Buna karşılık; "Implantable cardioverter" (ICD) takılan olgular da ventrikül fibrilasyonu ve sürekli ventrikül taşikardilerinin başlangıç mekanizmalarının son yıllarda ciddiyetle araştırılan konular haline geldiğini görmekteyiz. Bu alanda oldukça önemli bir çalışma, MADIT II araştırmasına dâhil edilen hastalarda gerçekleştirildi ve Şubat ayında PACE dergisinde yayınlandı. Söz konusu yazıda ICD'li hastalarda ventrikül fibrilasyonunun başlangıç mekanizmalarının ayrıntılarıyla ele alındığını görmekteyiz. Bu araştırmada faydalanılan elli dört kaynaktan ikisinin ülkemize ait olması (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Prof. Bülent Görenek ve arkadaşları) oldukça sevindiricidir.

Sorunları birey mi çözer, seçtiğimiz her düzeydeki, yetki verdiği sorumlular mı?

Gelelim, Anadolu Kardiyoloji Dergisi'ne; Yayın kurulumuzdaki değerli bilim adamlarının bile, dergimizi baştan-sona, tüm sayfalarını, ilanlar dâhil, teker teker incelediğini hiç zannetmiyorum. Eğer böyle olsa idi, yayın kurulunun tekrar gözden geçirildiğini, yenileneceğini, değiştirileceğini, değerlendirileceğini görürlerdi. İki ilanımızı gözden kaçıran, e-postamızın eline geçmediği birçok üyemize dergiye ilgilerinin kalmadığını düşünerek teşekkür mektubu yazdık. Editör ofisimizin bu dostları tek tek araması ya da iadeli PTT mektubu yollaması gibi bir düzenleme olanağı maddi-manevi mevcut değil. Hedefi belli, yönü-gidişatı ve düzeyi belli bir derginin yayın kurulunda görev yapmak için, ilandan çok daha önce ciddi sayıda zaten başvuru almış, hatta hemen kabul etmediğimiz için de, hakemlik önerilerimiz bil-misil reddedilmiş idi.

Bu sayıda hakemliklerini öz verili, en üst düzeyde bilimsel eleştirilerle, tarafsız, hızla ve "on-line" yapan "Elit-hakemler" listemizi bulacaksınız. Pek çok değerli ve örnek düzeyde hakem raporu yollayan, bu fedakârlığı yüklenen birçok bilim adamı ise, henüz bir-iki yazıya hakemlik yaptıkları için bir yıl sonraki değerlendirmede sizlere sunulacak. Anadolu Kardiyoloji Dergisi'ne olan hakları ödenemez.

Sonuç olarak misyonumuzu yüklediğimiz yön ve ciddiyette götüreceğiz.

Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye