

AKD'nin seyri ve kurumsallaşma, Türkiye ve SSS

Turkey and SSS, AKD's course and corporate trends

Bize çok uzun gelen günler, aylar ve yıllardan sonra, gerek psikososyal yaşantımız, gerek AKD'nin bu süreçteki görünümü istenen noktaya çok yaklaştı. Tüm ofis ve destek kadrolar, her kademedede acı ve tatlı sıklıkla tadarak, "insani nedenlerle" oluşan sorunların cevabını sabır ve olgunlukla vererek "hamdolsun" artık başını dinleyerek çalışabiliyor.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin seyrini tekrar bir hatırlarsanız, birçok yenilik ve değişikliğin bu sütunlarda ya da "yazarlara önerilerde" size ulaştığını göreceksiniz. Bu sayımızda da "globalleşme"nin bizimle ilgili bazı hususları size üzülenek bildirilecektir. Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin hedefi daha da iyi, en iyi olmaktır. İmpakt faktörü 10'un üzerinde olan birçok dergiyi benim gözümle incelediğinizde çok konuda farklı düşünecek ve dergiyi rahatlıkla eleştirerek 'neden bu böyle? Doğrusu ve iyisi şöyle' diyebileceksiniz. Ancak, 'ben de bir dergi çıkarıyorum' basamağı tek hedefse, impekt faktörü 0.9 olan dergiler bile editör-kurum-kuruluş-dernek-yazarın hayranlığını çeker. Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin kafa yapısı ve deneyimi daha iyiyi başarabilmek. Bu işe "üç nal ile bir at kaldı artık" ile başlamıştık.

Yılda iki defa çıkarmayı düşündüğümüz özel sayıların editörlüğünü genelde yardımcı editör toplantısında ya da yardımcı editörlerin onayını alarak kararlaştırmaktayız. Bu özel sayı editörlüğünde tek bir "olmaz ise olmaz şartımız", "gayretli, özverili, konusunda deneyimli bir otör" olabilmek. Gerisini, yükü, desteği, yol göstericilik ve önerilerle, "Kalanları nasıl olsa Gulmira Hoca halleder". Görünen düzen ve basitliğe rağmen, ofis elemanlarının nasıl bunaldığını görüyorum. Benim sorumluluğum bir tarafa, esas ağlayan yayıncımızdır (o hiç belli etmez). Yukarıdaki şartlarda 2010 ve 2011 için "supplement" konuları ve "supplement editörlüğü" öneri ve adaylarını bekliyorum. Umarım böyle bir özveriye Türk kardiyolojisi adına üstlenecek pek çok otör başvuru yapacaktır. Diğer yandan, 2006 yılında ve hipertrofik kardiyomyopati konusunda Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (NY-USA) Prof. Dr. Mark Sherrid editörlüğünde çıkardığımız özel sayı, yurt dışından da (internationality) organizasyonumuzu tamamladığımızı gösteren bir başarı idi. Profesör Sherrid 2009 için yeni bir editörlüğü tekrar kabul etti.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi hakemlik kurumunun saygınlığı dolayısı ile: Gelen tüm yazılar ofiste en ince ayrıntısına kadar gözden geçirilerek ilgiliye, tarafsızlığa gölge düşürecek kelime ve görüntüleri ayıklanarak yollanır. Bu konuda en önemli sorunumuz AKD'ye gelen yazıların metin içleri, dosya isimleri ya da görüntülerinde yazar, kurum, şehir hatta hasta isimlerinin silinmesindeki zorluk. Bunları ayıklamak için ofis elemanları çok ciddi emek harcamaktalar. Bu yazımın okuyucu-yazarlarımız için önemli bir hatırlatma olduğunu umarım.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi'ne gelen yazıların son iki yılda 8 misli arttığından bahsedirim. Bunun sonucu iş hacmi, bu iş hacminin götürüleri ve maliyetinin de bir o kadar arttığını herhalde kabul edersiniz. Renkli basım, resim ve grafiklerinin maliyeti baskı aşamasında USA doları ile hesaplandığına göre, yeni yıldan itibaren bu maliyeti karşılayamayacağımızı, yazarlarımıza üzülenek bildiriyoruz. Ancak, mutlak renkli baskı gerektiğini düşünen ve bilgi kaybı endişesi olan arkadaşlarımızın ödemelerini üstlenmesi gerekecektir. İleride imkânlarımız arttıkça, bu maliyetleri tekrar biz yüklenebiliriz.

Dördüncü "Scientific Summer School" 2009 yılında Split-Hırvatistan ve Szczepanow-Polonya'da yapılacak. Journal of Electrocardiology, Croatian Medical Journal ve Anadolu Kardiyoloji Dergisi patronajı altında yapılan bu yaz okulunda biyomedikal araştırmaların yapılması çalıştay düzeyinde, 15-19 Haziran 2009 ve 28 Haziran-2 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılacak. Uluslar arası görevlileri (Harf sırasına göre): L. Bacharova, A. Ivanis, W. Krysztof, G. Kudaiberdieva, M. Marusic, A. Misak, M. Sobieszczanska, B. Timuralp, G. Wagner oluşturacak. Bu toplantıda, kursiyer olarak katılması beklenen mezuniyet öncesi ve sonrası biyomedikal öğrenciler; tıp, fizyoloji, biyofizik, mühendislik ve bilgisayar bilimlerinde eğitim görenlerden oluşuyor. Bu yıl Haziran ayında -Bratislava-Slovakia'da Comenius Üniversitesi'nin desteği ile yapılan "Scientific Summer School"a katılan kursiyerlerin hemen tamamı tip mezunuydu. Toplantı sonunda; katılanlara araştırma projelerinin yürütülmesi için gerekli becerinin kazanılması ve geliştirilmesi, pratik ve problem temelinde yaklaşım ile disiplinler ve kültürlerarası zevkli bir yaklaşım ve değişim ortamının sağlanması hedeflenmektedir.

İlanını dergimizin bu sayısında bulacağınız yaz okulunda 4 tam gün süre ile araştırma önerilerinin sunumu, araştırma düzenlenmesi ve yöntemleri, çalışma popülasyonu ve takibi, araştırmanın yönetim ve takdimi ile araştırmacılar için en önemli olan "bir bilimsel araştırma yazısı nasıl yazılır ve nasıl sunulur" temel hedefleri oluşturmaktadır.

Türk Kardiyoloji Derneği'nin ulusal-uluslar arası kongresi sırasında, yardımcı editörlerimin büyük kısmının katılabildiği bir toplantı yapma olanağı bulduk. Oldukça verimli, ciddi eleştirili, benim de önemli itiraflarımı içeren bu toplantıda temel tartışma; AKD'deki yazıların çitması nasıl daha da yükseltilebilir? Editör yardımcılarına, özellikle onaylamadıkları yazıların niçin basıldığını ve kabule kadar geçen sürenin uzunluğu konusunda açıklamalarda bulunmaya çalıştım ama inanıyorum ki benim için gerekli olan hedefin çok gerisindeyiz. Ne var ki, insafa sığmayan karşılıklar da var (-iki yazımız inceleme süresi bir ayı doldurmadan,

tam hakemlere gönderilmişken, çok gecikti bahanesi ile çekildi-
aslında başka bir dergiye de gönderildiğini tahmin etmek hiç de
zor değil). Bu gibi gereksiz ve benzer zaman ve emek harcamaları-
mızın ciddi boyutlarda olduğunu ancak AKD bürosunda solu-
yanlar bilir. Yoksa, "Hocam ben bir dergi çıkarıyorum, nasıl
SCI'ye gireceğim?" demekle olmuyor.

Bundan önceki editöryel yazılarımın birinde SCEI'ye 15 Mart
2007 saat 11.55pm'de kabul edildiğimiz e-postasını aldığımı, fakat
indeksleme işlerinin 2008'e sarkacağını bildirmiştim. Doçent
adayları ise, işin YÖK'e başvurma aşamasındaki değerlendiril-
mesi ile ilgili olarak bize başvururlar; "AKD'yi SCIE'ye girdiği
için..." diye sorarlardı. Ben baş editör olarak bu konuyu, ÜAK ve
YÖK'e bir dilekçe ile başvurmak, çözümlenmek istedim. Halen bir
cevap çıkmadı-verilmedi (bir yıl oldu) ama SCIE indekslenmemiz
de bitirildi, 01.01.2007'den itibaren kabul edildik. Şimdi ateşli,
genç, doğruları söylemek isteyen, duvarlardan korkmayan dost-
tum şunları yazıyor bana (halletmelisiniz, der gibi): "...Şu an Ka-
sım başına geldik sınavla ilgili belirsizlik hala devam ediyor. Te-
lefonlar kapanıyor (ÜAK, YÖK), meşgul çalıyor. Önceden de en
az on kez aradık. Önce Ekim ortası, sonra Ekim sonu ve en so-
nunda Kasım'ın birinci ve ikinci haftasında belli olacak, dendi.
Binlerce insan aradı. Milyonlarca lira gitti. Sınavın değerlendir-
me sürecini çevrimiçi (on-line) yapsanız olmaz mı? Jüri üyeleri-

ne i.d. ve şifre gönderin ÜAK sitesinden değerlendirme yapsalar.
En az 45 gün kazanırsınız. Bizimle e-posta üzerinden yazışsanız.
Toplu olarak mesaj gönderebilirsiniz. Hatta bize de şifre gön-
derin çevrimiçi (on-line) takip edelim. Tıp dergilerinde de yazarın
yükleme yaptığı ve hakemlerin değerlendirme yaptığı bölümler
var. Burada yazarla hakemler yüz yüze gelmiyor, ÜAK burada
editör gibi olur. Lütfen bu soruna çözüm bulun. Bu sabah 30 kez
telefon ile arama yaptım, 28 kez meşgul çaldı, 2 kez telefon açıl-
madı. Hem para kaybediyoruz, hem de karşılıklı olarak zaman
kaybediyoruz..."

Valla haklı.

Ama o zaman "Turkey" değil, "Türkiye" oluruz, "Anadolu
Kardiyoloji Dergisi" gibi.

Kısa bir süre önce değerli editör kurulu üyemiz ve Kırgız bili-
minin önderlerinden Prof. Mirrakhimov'u kaybettik. Kendisinin
bilime katkıları bu sayımızda özetlenmiştir.

Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye